

## XVI. BIJDRAGE VAN ANDRÉ CHABOT (foto's) & RINDERT BROUWER (tekst)

### Parijs - Cimetière de Père Lachaise : docteur Paul Ferdinand Gachet

Lille / Rijsel, 30.07.1828 - Auvers-sur-Oise, 09.01.1909



Op het Cimetière du Père Lachaise in Parijs ligt in divisie 52 het graf van docteur Paul Ferdinand Gachet, waarin hij met vrouw en dochter begraven is. Paul Gachet was een Franse arts, graficus, kunstschilder, kunstverzamelaar en professor in de artistieke anatomie. Hij is vooral bekend geworden vanwege de behandeling van Vincent van Gogh gedurende diens laatste weken in Auvers-sur-Oise en door het portret van dr. Gachet dat Van Gogh in 1890 van hem maakte.

### 20 mei - 29 juli 1890 : de laatste 70 dagen van Vincent van Gogh

In 1890 vroeg Vincent, die toen psychiatrisch werd behandeld in het ziekenhuis van St-Paul-de-Mausole in Saint-Rémy-de-Provence, aan zijn broer Theo in Parijs om voor hem dichterbij zijn familie een onderkomen te zoeken. Op aanraden van Pissarro zocht Theo van Gogh contact met dokter Gachet die vanwege zijn vakkennis en zijn vriendschap met veel kunstenaars de ideale arts leek te zijn om Vincent te behandelen.

Op 20 mei 1890 vestigde Vincent zich in Auvers-sur-Oise in een kamertje in herberg Ravoux aan de Place de la Mairie. Vincent nam direct contact op met dokter Gachet, die hem met open armen ontving en hem het advies gaf om hard te werken en zo zijn depressie te boven te komen. Ze

Gachet werd geboren in Rijsel (Frans: Lille). Hoewel hij al jong geïnteresseerd was in de schilderkunst, besloot hij toch medicijnen te gaan studeren in Parijs, waar hij na zijn studie zijn beroep als (huis)arts uitoefende, met een specialisatie in zenuwziekten. Maar na een erfenis van zijn ouders concentreerde hij zich steeds meer op zijn passie: de kunst. Onder het pseudoniem *Paul van Ryssel* maakte hij meer dan honderd gravures en talrijke schilderijen, waarmee hij ook exposeerde. Hij had veel contacten met schilders als Cézanne, Pissaro, Monet, Manet, Renoir en in Auvers-sur-Oise, waar hij in 1872 een huis had gekocht, ook met Vincent van Gogh.

raakten bevriend en Vincent bezocht hem regelmatig thuis. Dat Vincent de raad van dokter Gachet ter harte nam, blijkt wel uit het feit dat hij in de 70 dagen dat hij in Auvers-sur-Oise verbleef, meer dan 70 werken schilderde. Dokter Gachet werd door Vincent vereeuwigd in twee versies van *Portrait du Dr. Gachet avec branche de digitale*, geschilderd in juni 1890. Op beide schilderijen zit dokter Gachet aan tafel met zijn hoofd rustend op zijn rechterhand en bij zijn linkerhand een tak vingerhoedskruid. De eerste versie bevindt zich in een privécollectie, de tweede versie hangt in het Musée d'Orsay in Parijs. Vincent schilderde ook Marguerite, de dochter van Gachet, in de tuin en achter de piano.



*portrait du Dr. Gachet (versie 1 en 2)*



*Marguerite Gachet ( dans son jardin & au piano)*

Vincent van Gogh begon te twifelen aan de capaciteiten van Gachet als dokter en schreef aan zijn broer Theo dat hij dacht dat Gachet mentaal zieker was dan hij zelf of minstens even ziek.

Op 27 juli ging Vincent zoals gewoonlijk de velden in om te schilderen, maar van schilderen kwam het niet. Hij deed een zelfmoordpoging door zichzelf met een revolver in de borst te schieten. Met een schotwond in zijn borst keerde hij 's avonds terug naar Auberge Ravoux waar hij naar zijn kamer strompelde. Dokter Gachet kwam hem verzorgen, maar op 29 juli overleed Vincent in het bijzijn van Theo aan zijn verwondingen. Op 30 juli werd hij begraven; dokter Gachet bracht zonnebloemen mee en hield een kort woordje.



*Vincent op zijn sterfbed ets van dr. Paul Gachet*

## het graf van Docteur Paul Ferdinand Gachet

Op het Cimetière du Père Lachaise in Parijs ligt in divisie 52, avenue Feuillant, line 3 het graf van de familie Gachet. Het graf, dat is bedekt door een zerk, is een eeuwigdurende concessie en draagt als nummer C.A.P. No. 2391-1875.

In het graf zijn drie personen bijgezet: Paul Gachet (1828-1909), zijn echtgenote Blanche Castets (1843-1875), met wie hij in 1868 was getrouwd, en hun dochter Marguerite (1869-1949). Hun zoon Paul (1873-1962) is elders begraven.



**BLANCHE**  
**ELISA ANGÉLIQUE**  
**GACHET**  
**NÉE CASTETS**  
**22 FÉVRIER 1843**  
**25 MAI 1875**



**DR P.F. GACHET**  
**9 JANVIER 1909**  
-----  
**MARGUERITE CLÉMENTINE**  
**GACHET**  
**1869 -1949**

