

WIST U DAT ...

er in de toren van de Lambertuskerk in Münster drie lijkkooien hangen?

In Münster hangen in de toren van de Lambertikirche drie kooien. Het zijn lijkkooien. Zij herinneren aan het kortstondige koninkrijk der Wederdopers in Münster, dat in 1534 gesticht werd door Jan van Leiden (1509-1536).

Jan van Leiden was een rondtrekkende prediker van de Wederdopers, die in 1533 als apostel naar Münster werd gestuurd om daar de Wederdopers te ondersteunen. De Wederdopers verkregen een meerderheid in de gemeenteraad, verdreven de bisschop en maakten Münster tot een van hun bolwerken. In september 1534 nam Jan van Leiden de titel van koning aan, richtte het theocratische *Koninkrijk Sion* op en voerde een waar schrikbewind. Met het oog op de naderende apocalyps liet hij alle boeken be-



Münster - Lambertkirche

halve de Bijbel verbranden. Geld werd afgeschaft en polygamie en gemeenschap van goederen werd ingevoerd. Op overtreding van de tien geboden stond de doodstraf.

Op 25 juni 1535 kwam het doperrijk van Jan van Leiden ten einde, toen de troepen van de bisschop en de landgraaf van Hessen dankzij verraad de stad innamen.

Aanvankelijk werd Jan van Leiden als 'circusbeer' in de omgeving rondgevoerd, maar op 22 januari 1536 werd hij samen met zijn 'stadhouder' Berend Knipperdolling en zijn 'rijkskanselier' Berend Krechting doodgemarteld. Hun lichamen werden in ijzeren kooien opgehangen aan de toren van de Lambertikerk in Münster. Ter afschrikking bleven hun lichamen hier hangen tot 1585. De kooien zijn nog steeds te zien.



Johannes koning in de staat Münster
(Kunstammer Berlin ca. 1535)



jantje van leiden

Jan van Leiden heeft zijn naam aan twee gezegdes gegeven:

- *zich ergens met een jantje-van-leiden van afmaken* = loze beloftes doen, zich met mooie praatjes ervan afmaken. Jan van Leiden was enige tijd kleermaker in Leiden en leverde geregeld fout werk af. Met mooie praatjes wist hij steeds te voorkomen dat hij zijn werk opnieuw moest doen.
- *dat loopt nog met een jantje-van-leiden af* = dat loopt met een sisser af. Gezien de geschiedenis van de lijkkooien, ging dit voor hem echter niet op.

Natuurlijk is Münster ook bekend van de Vrede van Münster in 1648, het einde van de Tachtigjarige Oorlog.

Over de Wederdopers kun je op deze website meer lezen in Religie 6: Mennonieten.